

KoepelNieuws

Protestantse Gemeente te Arkel

www.koepelkerkarkel.nl

Jaargang 72

september/oktober/november 2024

In deze uitgave o.a.:

Pag. 3 Meditatie namens 'KoepelKids'

Pag. 9 Petrus in het land – uitzending 28 september a.s.

Pag. 11 Verhuur Koepelkerk / Huis voor Iedereen

Pag. 19 Save-the-date: Talentenveiling - 16 november a.s.

Pag. 20 Concert duo Caprice des Deux - 21 september a.s.



Protestantse
Kerk

Protestantse Kerkdiensten in de Koepelkerk

De diensten beginnen, zowel in de zomer als in de winter om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

15 september Ds. M. Boon
Startzondag

22 september Mw. S. Versteeg, Gorinchem

29 september Ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen

6 oktober Ds. M. Boon

13 oktober Ds. J. Wolswinkel, Amersfoort
Heilig Avondmaal

20 oktober Ds. H.P. de Goede, Werkendam

27 oktober Ds. B. van Empel, Vleuten

3 november Ds. W.M. van Hoogevest, Heukelum

10 november Ds. M. Boon
Oogstdienst

17 november Dhr. H. Kramer, Roosendaal



Meditatie

Een nieuw hoofdstuk

Maandag 26 augustus jl. zijn de meeste basisscholen weer begonnen. Voor veel kinderen een spannend moment. Een nieuwe juf, een nieuwe klas, misschien ook wel een nieuwe school. Een nieuw hoofdstuk van jouw leven gaat beginnen.

Lezen (uit: God is altijd bij mij, Pieter Both)

Vind je lezen leuk? Lig je weleens languit op de bank een boek te lezen? Sommige verhalen zijn zo leuk of spannend, dat je telkens verder wilt lezen. Als je dan naar bed moet, is dat vervelend. Je wilt weten hoe het afloopt. Misschien ga je wel stiekem verder lezen in bed. Bij sommige verhalen lijkt het alsof je het zelf meemaakt. Soms schiet je in de lach, omdat je iets grappigs leest. Een andere keer word je misschien verdrietig door het verhaal.



Dat kan zomaar gebeuren. Je wilt verder lezen en je baalt als het boek uit is. Want dan moet je weer terug naar het gewone leven.

Jouw leven kun je zien als een verhaal in een boek. God leest het. Toen jij geboren werd, begon God te lezen. Hij moet soms lachen als jij iets leuks doet of zegt. Soms wordt Hij verdrietig, omdat er iets vervelends gebeurt. Misschien ook wel door iets wat jij doet.

God leest telkens verder. Elke bladzijde die Hij omslaat, betekent dat jij weer wat ouder wordt. En het mooie van dit boek is dat het nooit uit is.



Zelfs als je sterft, leef je verder bij God. Dit mooie boek heet 'Het boek van het leven'.

Moge de Heer je zegenen met vreugde (Numeri 6:24-26)

'De Heer zal je steeds beschermen, het kwaad zal je niet raken. De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang.'

We wensen jullie een goed nieuw schooljaar toe!

Namens de KoepelKids,
Patricia van de Giessen-Zoer

Wel en wee

Op 7 juni jl. is overleden mevrouw Janske van Daalen-Phielix ,
wonende aan de Dr. H. de Vriesplein te Arkel, zij is 90 jaar geworden.
Veel oud Arkelaren kennen haar ook als 'juf Phielix'.
Onze gedachte en medeleven gaan uit naar meneer van Daalen, zijn
kinderen en overige familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe!

Roelof Marskamp, scriba

*De leegte die jij achterliet,
toen jij moest gaan.
herinnert ons nog elke dag,
aan hoe intens jij hebt bestaan*



In memoriam Hannie Versluis-Offers

5 januari 1928 – 24 juli 2024

Ons gemeentelid Hannie Versluis overleed na een korte periode van afnemende gezondheid.

Hannie is altijd nauw betrokken geweest bij het reilen en zeilen in en rondom de Koepelkerk. Zij was dan ook een trouwe kerkganger die tot op het laatst toe met haar rollator naar de diensten kwam. De kerkelijke gemeente was belangrijk voor haar, een houvast.

Naast de kerkdiensten, was Hannie als het ook maar even kon, ook altijd van de partij als er andere activiteiten werden georganiseerd. De vele contacten waren cruciaal voor haar.

Hannie ging graag goed gekapt en gekleed door het leven. Van beroep was ze coupeuse en maakte tot op hoge leeftijd zelf haar kleding. En als er dan weer een nieuwe creatie van haar hand kon worden bewonderd, dan glom ze. Zingen deed ze erg graag. Ze is jaren actief lid geweest van het kerkkoor, bezocht graag concerten en opera's en wist daar van alles over te vertellen. Concertreizen naar Italië, maar ook Andre Rieu op het Vrijthof in Maastricht waren grote feesten voor haar.

Hannie heeft veel mooie dingen beleefd en gedaan, maar ook tegenslagen en verdrietige dingen werden haar niet bespaard. Zo is ze al op jonge leeftijd haar beide ouders verloren, waardoor ze met haar broer en haar zus in het ouderlijk huis achter bleef.

Haar man, Arie Versluis werd op zijn 56^{ste} getroffen door een ernstige hersenbloeding. Hannie nam de zorg voor hem op zich, een moeilijke tijd voor hen beiden brak aan. Toch slaagden ze er in om het leven weer op te pakken en er met elkaar het beste van te maken.



Nadat Arie in 2002 kwam te overlijden, bleef Hannie wonen in Arkel, aan de Kerkstoep 3, waar zij bijna haar hele huwelijk al woonde. Ze was verknocht aan haar huis en tuin.

Die tuin, één van haar andere hobby's, was een lusthof. Het was, zoals ze het noemde, een 'boerentuin'. Diverse planten en struiken, bloeiend in alle seizoenen, een lust voor het oog. Vanuit de garage, ingericht als veranda, zittend in de luie stoel genoot ze er na gedane arbeid met volle teugen van. En Hannie niet alleen, veel vrienden, familie, burens en kennissen hebben menig uurtje doorgebracht daar op dat heerlijke plekje, waar de koffie altijd geurde, en waar volop tijd was voor een gesprek.

Zij had een vurige wens om tot haar dood te mogen blijven wonen in haar eigen huis. Ook toen het in de laatste weken moeilijker werd, besloot ze thuis te blijven. De kinderen en haar kleinzoon hebben die laatste periode intensieve zorg verricht en mede dankzij hen kon haar vurige wens in vervulling gaan.

Op 24 juli is Hannie Versluis rustig en kalm overleden.

Bij haar uitgeleide na de afscheidsdienst werd 'Nader mijn God bij U' gezongen waarna ze is begraven bij haar man. We zullen haar warme belangstelling en betrokkenheid gaan missen.

Jan Sterk



In memoriam: Aaltje van Galen-Oosterveen

Op 18 augustus jl. is Aaltje van Galen–Oosterveen overleden. Ze is 92 jaar geworden. Aaltje woonde sinds vier jaar in De Merlinge.

Aaltje groeide op in Muiden. Als kind was haar vader haar idool. Met hem kon ze het heel goed vinden. Het viel haar dan ook zwaar dat hij jong overleed, aan kanker. Ze heeft hem erg gemist. Ze trouwde met Leendert. Samen kregen ze vijf kinderen. In de jaren zestig verhuisden ze naar Asperen en vanaf eind jaren negentig woonden ze in Gorinchem. In Gorinchem hadden Aaltje en Leendert het goed. Ze leefden op. Toen Leendert in 2009 overleed, was dat dan ook een hard gelag. De laatste vier jaar van haar leven verbleef ze, vanwege de ziekte van Alzheimer, in De Merlinge. Op 18 augustus is ze daar overleden.

Op vrijdag 23 augustus was er een afscheidsbijeenkomst in Uitvaartcentrum De Grote Haar, voorafgaan aan de begrafenis. Er klonken liederen zoals ‘Abba Vader’ en ‘Kom tot de Vader’. De liederen sloten aan bij Aaltjes voorliefde voor deze kerkelijke nummers én bij de tekst op de rouwkaart:

Nu is 't goed...

Zo heerlijk... vertrouwd...

Ben bij mijn Vader,

Die van mij houdt.

Voor Aaltje hoorden de kerk en geloven erbij. Het was belangrijk voor haar. Maar wat ze er precies aan beleefde: daar zei ze niet veel over. Tegen het einde van haar leven liet ze zich soms weleens wat ontvallen. Dan zei ze bijvoorbeeld: ‘Als het mijn tijd is, moet ik gaan. Dan is het goed geweest.’ Daarin klonk de overtuiging door dat het goed zou komen. Dat ze misschien ook wel, zoals op de rouwkaart staat, thuis zou komen: bij haar vader en bij haar hemelse Vader.

Martin



Bij de diensten

Op 6 oktober 2024 houdt Mari Hijkoop een preek van de leek. Dit betekent dat hij op de plek van de overweging of meditatie zijn kijk op een Bijbeltekst zal geven.

Op 21 april jl. was het roepingenzondag in de landelijke kerk: aandacht voor de mogelijkheid om diaken, ouderling of predikant te worden. In de kerkdienst zei ik toen: wil je graag een keer proeven aan dominee-zijn, en een keer een dienst met mij leiden, laat het weten. Mari reageerde daarop. Tijdens een afspraak die daarop volgde hebben we 6 oktober geprikt voor deze preek van de leek. Samen bereiden we de dienst voor. Omdat het de eerste zondag van de maand is, is er ook KoepelKids.



Op deze plek ook alvast een vooruitblik op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, op 24 november. We gedenken dan, zoals altijd, de mensen die we moeten missen. Dit jaar doen we dat een klein beetje anders. Normaliter noemt de voorganger eerst de namen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden en worden er voor hen kaarsen aangestoken. Daarna is er voor iedereen gelegenheid om vooraan namen te noemen van hen die gemist worden, en om een lichtje te ontbranden.

Dit jaar zal het op dezelfde manier gaan, maar met één verschil: de voorganger kan bij de namen van het afgelopen jaar ook niet-gemeenteleden noemen. De namen van deze overledenen kan iedereen aandragen. Is er van jou in het afgelopen kerkelijk jaar (vanaf december 2023) dus een dierbare overleden, dan kan de naam van die persoon klinken in de kerk.



Bijvoorbeeld een broer of zus, of een ouder, of een vriend of vriendin. De overledene hoeft niet uit Arkel te komen. Waar het om gaat is dat jij er een band mee had, en graag stil zou willen staan bij haar of zijn overlijden. Heb jij iemand die je zo wilt gedenken, geef de naam van hem of haar dan door aan Jan Sterk. Dit kan uiterlijk tot 10 november.

Martin

Tv-uitzending over de Koepelkerk: 28 september, 17.10 uur

De uitzending van 'Petrus in het land' (KRO/NCRV) duurt niet lang meer. Op zaterdag 28 september om 17.10 uur gaat het gebeuren: de Koepelkerk, en dan vooral mensen die zich daarin bewegen, staat centraal. Vroege vogels kunnen de herhaling zien op de zondagochtend daarna, en

terugkijken kan via NPO Start. In het programma komen verschillende betrokkenen aan het woord rond het thema 'Ruimte voor jou en iedereen'. En er is aandacht voor de rommelmarkt en de cantorij. We zijn heel benieuwd!

Noël, Joke en Martin



Vanuit de pastorie

Begin juli was de GVO (Godsdienstig VormingsOnderwijs) – klas van de basisschool op bezoek in de Koepelkerk. Het was één van hun laatste lessen vóór de vakantie. In overleg met Hilda Noorland, de GVO-docent, kwamen de kinderen naar het kerkgebouw. Vier kinderen zwaaiden af van de basisschool en ontvingen een Bijbel in Gewone Taal van de Koepelkerk.

Hilda vertelde een Bijbelverhaal. En, aan de hand van opdrachten, gingen de kinderen op ontdekkingstocht in en rond de Koepelkerk. Een gezellige en waardevolle middag!

Op het moment dat ik dit schrijf, zit de zomervakantie er voor de kinderen ook weer op. Harmke en ik waren alweer even aan het werk. We hebben twee weken gekampeerd in Nederland, en dat beviel uitstekend: de kinderen maakten vrienden en daardoor konden wij af en toe een boek lezen.

Van 27 oktober tot en met 3 november heb ik opnieuw vakantie.

Jan Sterk (tel. 06-10125626) en Wil Verhaar (06-45552779) fungeren dan als aanspreekpunt bij dringende pastorale situaties.

Martin



Berichten van het College van Kerkrentmeesters

Contant ontvangen giften

Ontvangen via J. Sterk

€ 15 gift voor de kerk (augustus)

Collectebonnen en GIVT app

De GIVT app wordt regelmatig gebruikt voor de collectebijdragen. Het werkt heel makkelijk via een mobiele telefoon en registreert direct uw giften voor de belastingaangifte. Daarnaast blijven contante bijdragen en collectebonnen tijdens de kerkdienst natuurlijk ook mogelijk. U bestelt de bonnen eenvoudig door een bedrag over te maken op **NL65 RABO 03222 61112** en aan te geven welke bonnen u wenst.

– Per kaart van 20 gele bonnen à € 1,00 = € 20,-

– Per kaart van 20 van groene bonnen à € 1,50 = € 30,-

Na ontvangst van het bedrag worden de collectebonnen binnen 2 weken bezorgd. Mocht u een bijdrage willen doen per bankoverschrijving dan kan dat ook. Als u bij de omschrijving ‘collecte’ vermeld komt dat goed terecht. Alvast dank voor uw gift.



Verhuur Koepelkerk / Huis voor Iedereen

Wist u dat de Koepelkerk en het Huis voor Iedereen ook gebruikt kunnen worden om een jubileum of verjaardag te vieren? Ook voor een workshop, een bedrijfspresentatie of een concert zijn er mogelijkheden. We kennen inmiddels de concertreeks op een aantal zaterdagmiddagen, die ook komend seizoen weer wordt georganiseerd.



Maar er is nog ruimte in de agenda. De kerk biedt plaats aan gezelschappen tot 120 personen. De goede akoestiek nodigt uit voor optredens waarvoor versterking geen noodzaak is. Ook is de Koepelkerk een officiële trouwlocatie in de Gemeente Molenlanden.



Het Huis voor Iedereen ligt naast de kerk en is geschikt voor bijeenkomsten van kleinere groepen tot 60 personen. Beide gebouwen beschikken over een piano, een keuken met vaatwasser, een beamer en een geluidsinstallatie.

Gratis parkeergelegenheid via de Onderweg. Uitgangspunt bij verhuur is wel dat er rekening wordt gehouden met de bestemming (kerk) en de directe omgeving (begraafplaats).

Voor een uitgebreide folder met tarieven verwijzen we graag naar onze website <https://koepelkerkarkel.nl/gebouwen/verhuur/>. Meer informatie is te verkrijgen via Herman Meinhardt of via een email naar verhuur@koepelkerkarkel.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ilona Kamsteeg, penningmeester



Berichten van de Diaconie

Actie Vakantietas

We hebben ook dit jaar weer een inzameling gehouden om kinderen een presentje te geven voor de zomervakantie. Deze actie is gericht op kinderen waarvan de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank. We hebben dit jaar bij 11 gezinnen met 25 kinderen iets afgegeven. Bij gezinnen die al vaker iets gekregen hebben we nu gekozen voor een cadeaubon van een speelgoedwinkel zodat ze zelf een keus kunnen maken. Uiteindelijk hielden we geld over: dit hebben we overgemaakt aan Kerk in Actie om te besteden aan zorg voor kinderen die in Israël of de Gazastrook iets extra's nodig hebben. Het was mogelijk dankzij uw bijdragen in de bus of collecte in de kerk of via de bank. We mochten € 665,90 ontvangen voor dit doel. Hartelijk dank voor uw bijdragen!



Ontvangen giften

Naast de giften voor de Vakantietas ontvingen we via de bank, voor de Diaconie, drie giften van elk € 50,-. Daarnaast ontvingen we via Jan Sterk een enveloppe met € 15,- voor de Diaconie. Hartelijk dank voor al deze gaven!

Oogstdienst

10 november a.s. staat de Oogstdienst weer op de kalender. Hoe we het dit jaar in gaan vullen weten we nog niet. Wanneer u tips hebt houden we ons daarvoor aanbevolen. Houdt u verder de berichten in de KoepelBrief in de gaten.



Seniorenkerstfeest 20 december 2024

Als alles goed gaat willen we op vrijdag 20 december 's- middags weer een Seniorenkerstfeest houden. Net als vorig jaar in het Huis voor Iedereen bij de Koepelkerk. Zet u deze datum vast in uw agenda? In het volgende KoepelNieuws volgt er meer informatie.

2024 Karin's Zonnestraal



KARIN'S Zonnestraal

Als project voor 2024 hebben we gekozen voor Karin's Zonnestraal. Karin en haar man hebben een zorgboerderij aan de Minkeloos in Noordeloos. Het Fijnproevertje in Hoornaar is hier ook onderdeel van evenals zorgbakkerij Peter van der Heul in Nieuwpoort. We hebben de producten bij verschillende gelegenheden uitgeprobeerd: Aanbevolen! Afgelopen juni is de vijftiende verjaardag van Karin's Zonnestraal gevierd.

De bus in de kerk brengt iedere week wat op. Ondertussen was er ook een collecte bij de viering van het Heilig Avondmaal. En de Handwerkclub heeft weer hard gewerkt en veel boeken verkocht. Dat leverde sinds het vorige Koepelnieuws weer € 100,- op!

Met deze bijdragen is de € 1.500 in het zicht! Alle gevers hartelijk dank! Wilt u meer weten, kijk dan op www.karinszonnestraal.nl. En als u nog een spaardoosje wilt maken: in de Koepelkerk liggen nog bouwplaten om een mooi huisje te maken.



Postzegels, prentbriefkaarten en meer

Om deze keer eens met het 'veel meer' te beginnen: De bus in Jolanda's Handwerk en Knutselhoek waar u cartridges en oude mobieltjes in kunt



doneren is voor de eerste keer geleegd! Geen groot nieuws, maar het betekent wel dat er gebruik van wordt gemaakt. Net als het inleveren van postzegels en prentbriefkaarten zijn het de 'kleine beetjes' die het hem doen! En dat vele kleintjes een groot resultaat kunnen hebben blijkt uit de opbrengst van 2023:

€ 32.885,12! Dat is bereikt met € 27.937,92 via postzegels en kaarten, € 4.537,20 via cartridges en telefoons en € 410,- via oud muntgeld. De moeite waard nietwaar? Met de opbrengst kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan bijdraagt.

Buurtgezinnen

We kregen de vraag om Buurtgezinnen in Arkel onder de aandacht te brengen. We doen dat graag omdat Buurtgezinnen goed aansluit bij het werk van de Diaconie:

"In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen!

Onder het motto 'Opvoeden doen we samen', koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo



krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren. We zijn in Arkel op zoek naar gezinnen, opa's oma's of alleengaanden die dat steuntje kunnen bieden.”

Mocht dit u aanspreken, of mocht u behoefte hebben aan een dergelijke steun, neem dan contact op met Linda van der Burgh, (06 – 38720258, linda@buurtgezinnen.nl) of vraag het aan een van de Diakenen. Voor meer informatie kunt u ook kijken bij www.buurtgezinnen.nl.

Kerkauto

Bent u slecht ter been en kunt u niet zelf naar de Koepelkerk komen op zondagochtend, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Als u dat wilt, belt u dan zaterdagmiddag vóór 16.00 uur naar Mari de Koning tel. 06 2201 3248 of Lucas Bakelaar tel. 06 4397 2274.



Voorbeden

In de Koepelkerk, wanneer u de kerk binnenkomt, ligt links op het tafeltje (met bijvoorbeeld dit KoepelNieuws) ook een voorbedenschrift. Wanneer u wilt dat in de kerkdienst voor u, iets of iemand gebeden wordt kunt u dat hierin aangeven.

We denken dat het goed is om te bidden. In de Bijbel zijn er veel voorbeelden van gebeden en de effecten daarvan. Soms lijken gebeden geen resultaat te hebben. Soms kom je na verloop van tijd achter het waarom. Soms blijft het, zoals de Rooms-Katholieken het noemen, een mysterie. Toch moedigt Jezus bidden aan.



Er zit ook nog een ander aspect aan bidden: delen. Wat je op je hart hebt delen met God. En bij voorbede doen in de kerk 'delen met anderen'. Je staat dan niet alleen, je hebt het gedeeld met anderen.

In onze moderne tijd zit er helaas wel een negatief aspect aan. Door voorbede te doen in de kerk wordt ook iets persoonlijks openbaar gemaakt. Soms wordt dat niet op prijs gesteld. We vragen u daarom om vooraf na te gaan of dit kan. Is dat niet mogelijk, dan is het misschien beter om geen namen te noemen.

Bankoverschrijvingen

Als Diaconie en Kerk ontvangen we gelukkig veel giften via de bank. Daar zijn we blij mee! Een enkele keer zitten daar giften bij die niet voor de Diaconie maar voor de Kerk bedoeld zijn. Of omgekeerd. Lastig, maar Diaconie en Kerk zijn nu eenmaal twee aparte onderdelen van onze kerk. Als we begrijpen dat er wat verkeerd is overgemaakt is er niets aan de hand: we storten dat geld gelijk door – u merkt er niets van. Maar het gebeurt ook een enkele keer dat er geld wordt overgemaakt zonder duidelijk doel – we nemen dan aan dat het een algemene gift voor de ontvanger is. Navragen is lastig. Daarom het verzoek aan u om altijd te vermelden waar het bedrag voor is. Voor het Project, Voedselbank, Arkel Solidair, Diaconie algemeen, enzovoorts. Of als het voor de kerk is: Kerkbalans, collectebonnen, noem maar op.



De Voedselbank

U weet ongetwijfeld wat een fantastisch werk de Voedselbank doet. Wilt U meer weten over dit leuke werk, of heeft u tijd en zin om óók vrijwilliger te worden? Bel gerust even naar Wil Verhaar: telefoonnummer is 06 – 45 55 27 79. Of steun de Voedselbank via bankrekening NL25RABO 0301 9332 51 t.n.v. Voedselbank Giessenlanden-Zederik.



Zomer

door Teuna de Jong

Ik zit in de tuin en geniet van de bloemen.
Ik zie mooie vlinders en hoor bijen zoemen.
De vogeltjes zingen hun wonderlijk lied.
Het maakt mij echt blij; ik vergeet mijn verdriet.
Want als ik stil luister naar al deze klanken.
Dan heb ik een reden om te danken! Jij ook?



Save the date.... Talentenveiling

De zomer zit er weer bijna op dus wordt het tijd om allerlei activiteiten in te plannen. De jaarlijkse Talentenveiling is daar één van. Inmiddels een niet meer weg te denken gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen iets leuks te doen. Want we hebben allemaal wel een talent waar je iemand anders blij mee kan maken. De één is goed in muziek, de ander kan lekker koken of bakken, een mooi verhaal vertellen of zingen. Misschien ben je creatief of handig, maak je graag kerststukken of kan je iemand helpen in de tuin of (vul hier je eigen talent maar in). En misschien heb je een bootje, een leuke auto of motor en wil je iemand een tochtje aanbieden met een kopje koffie of een pannenkoek onderweg. Samen wordt het allemaal nog leuker ! Aarzel dus niet en bied je talent aan voor de jaarlijkse



Talentenveiling

op zaterdag 16 november om 15.00 uur in het Huis voor Iedereen.

Natuurlijk hebben we tijdens de veiling ook voldoende kopers nodig die gaan bieden op de talenten. Kortom, zet allemaal deze datum alvast in je agenda en doe mee op 16 november!

Aanmelden als koper hoeft niet. Talenten aanbieden kan vanaf nu door te mailen naar talent@koepelkerkarkel.nl.

Via de website www.koepelkerkarkel.nl en de wekelijkse KoepelBrief houden we jullie op de hoogte.

Commissie Talentenveiling



Eerste concert van het nieuwe seizoen

In het jaarprogramma van onze Arkelse kerkelijke gemeente staan de data van de concerten in de Koepelkerk voor de komende maanden. Op **zaterdag 21 september 2024** gaan we van start met het eerste concert van alweer het vijfde seizoen.



Als eerste treedt op het duo *Caprice des Deux*. Twee heren, Jaap Brackman achter de piano en Ruud Raike op saxofoon. Voor de akoestiek in ons kerkgebouw een heel mooie combinatie. Dit duo speelt al samen sinds 1997. Zie hun website <https://www.capricedesdeux.nl/>. Op hun repertoire staan stukken van bekende en minder bekende componisten, o.a. Ravel, Gershwin en Piazzolla. Dat belooft dus een bijzondere middag te worden.

Algemeen: de concerten beginnen altijd om **15.30** uur. De toegang is **gratis***, maar er is wel een collecte bij de uitgang. De concerten duren ongeveer een uur en zijn daarom zonder pauze. Na afloop is er een **meet-and-greet** in het Huis voor Iedereen, waardoor het mogelijk is om even na te praten met elkaar en met de musici.



*gratis is niet voor niets. Als kerkgemeenschap vinden we, dat de evenementen, die door of namens de kerk worden georganiseerd, toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

Omdat de organisatie en de musici wel betaald moeten worden (heel bescheiden overigens), is er een collecte, waarbij we hopen, dat mensen met een wat grotere beurs een wat grotere bijdrage zullen geven. En mocht er aan het einde van de rit wat geld over zijn, dan is dat bestemd voor de verduurzaming van de kerk. Als bezoeker helpt u dus mee om de komende verduurzaming te financieren. Van harte welkom, ook als u er nog nooit bij was!



Herman Meinhardt



Oproep: Grote schoonmaak!

Wekelijks wordt de Koepelkerk keurig schoongemaakt door een 'schoonmaak-koppel' maar eens per jaar moet er toch ook een grote schoonmaak plaatsvinden. Een klus waarvoor mannen en vrouwen van harte worden uitgenodigd!

Op deze avond worden ook de wat moeilijker bereikbare, hogere delen van de Koepelkerk schoongemaakt, worden de kastjes eens helemaal leeggeruimd en gepoetst, de kroonluchters stofvrij gemaakt, kortom wordt er schoongemaakt daar waar de wekelijkse schoonmakers niet bij kunnen of aan toe komen.

De grote schoonmaak staat gepland op: 30 september 2024 van 19.00 uur tot max. 20.30 uur.

Neem graag je eigen emmer en doek mee. Na afloop drinken we gezellig koffie en thee met elkaar.

Iedereen heeft het druk, maar vele handen maken nog steeds licht werk.

Wij kunnen de Koepelkerk niet netjes houden zonder jouw hulp. Laat je even weten of wij op je kunnen rekenen, via email:

janniedepijper@gmail.com of 06 – 51 04 32 46. Wij hopen op je medewerking!

Jannie de Pijper



KoepelKids

Hoi! Elke eerste zondag van de maand wordt er een KoepelKids-uurtje georganiseerd. Zit je op de basisschool en wil je meer weten over de Bijbel en de (Koepel)kerk, dan ben je van harte welkom! Na de start van de kerkdienst gaan we met de kinderen richting het Huis voor Iedereen (dat staat naast de parkeerplaats van de kerk) en zingen we liedjes, lezen we een Bijbelverhaal en doen we een verwerkingsactiviteit. Voor het einde van de kerkdienst komen we weer terug in de kerk. Na de kerkdienst is er mogelijkheid voor koffie/thee/limonade. Jongere kinderen zijn ook van harte welkom. We horen dat graag van tevoren, dan zorgen we voor voldoende leiding.



Wil je ook op de hoogte gehouden worden van activiteiten voor de kinderen of heb je vragen? Stuur dan een mail naar kids@koepelkerkarkel.nl en we zullen een uitnodiging sturen als er iets leuks gepland staat. Hopelijk tot snel! Groetjes,
Annemarieke, Mirte, Daphne en Patricia

Agenda overige activiteiten

22 oktober 2024

Kerkenraadsvergadering
aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen

19 november 2024

Kerkenraadsvergadering
aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen



Agenda Verdieping en Ontmoeting

Elke **eerste dinsdag van de maand**, inloopochtend vanaf 10.00 uur,
Huis voor Iedereen.

- | | |
|--------------------------|--|
| 14 september 2024 | Open Monumentendag, 10.00-16.00 uur,
Koepelkerk |
| 15 september 2024 | Open Monumentendag, 12.00-15.00 uur,
Koepelkerk |
| 19 september 2024 | Seniorenkring, 10.00 uur |
| 21 september 2024 | Concert duo <i>Caprice des Deux</i> ,
15.30 uur, Koepelkerk |
| 6 oktober 2024 | KoepelKids, 10.00 uur, Koepelkerk/
Huis voor Iedereen |
| 8 oktober 2024 | Spelenderwijs, 19.30 uur,
Huis voor Iedereen |
| 17 oktober 2024 | Seniorenkring, 10.00 uur |
| 3 november 2024 | KoepelKids, 10.00 uur, Koepelkerk/
Huis voor Iedereen |
| 5 november 2024 | Thema-avond, 19.30 uur, Huis voor Iedereen |
| 9 november 2024 | Concert, <i>Ensemble Vocale Gorinchem</i> ,
15.30 uur, Koepelkerk |



Bij deze editie van KoepelNieuws is het boekje 'Verdieping en Ontmoeting' gevoegd. Een boekje met activiteiten die in het seizoen 2024 – 2025 worden georganiseerd door leden van de Protestantse Gemeente te Arkel. Op de voorgaande pagina onder 'Agenda Verdieping en Ontmoeting' ziet u de activiteiten voor de komende weken.

Alle activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is, dus zowel voor mensen binnen als buiten onze kerkelijke en burgerlijke gemeente.

U bent van harte uitgenodigd!



Van de Redactie

De kopij per e-mail voor het volgende nummer dient uiterlijk **woensdag 23 oktober 2024** aangeleverd te zijn bij Joke Selhorst-Heije, Dam 21, 4241 BL Arkel, tel. 06-42320374. U kunt uw kopij per e-mail zenden aan: koepelkerk@gmail.com



Het KoepelNieuws kunt u **dinsdag 5 november 2024** in Jolanda's Knutsel en Handwerkhoeck, Raadhuisplein 6 te Arkel tussen 13.00 en 14.00 uur ophalen, alsmede de eventuele boterkoeken die besteld zijn en bezorgd moeten worden. De nieuwe uitgave van KoepelNieuws reikt tot **zondag 26 januari 2025**.



Informatie over giften en stortingen

Giften en stortingen voor de Kerk

O.a. Kerkbalans, VVB, algemeen kerkenwerk/kerkelijk orgaan, onderhoud gebouwen, kerkblad).

T.n.v. Protestantse Gemeente te Arkel – rekeningnummer IBAN:

NL65RABO 0322 2611 12 of

NL12INGB 0000 0987 44).

Giften en stortingen voor de Diaconie

O.a. project, Arkel Solidair, algemeen/overig diaconie.

T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Arkel – rekeningnummer IBAN:

NL45 RABO 0397 2181 25.

Giften en Stortingen aan Club van Honderd

T.n.v. Protestantse Gemeente te Arkel – NL65RABO 0322 2611 12 o.v.v.

‘Club van 100’.



Protestantse Gemeente te Arkel

Postadres Scriba Protestantse Gemeente te Arkel:

Dhr. R. Marskamp, Kerkeind 29, 4241 XC ARKEL – 0183-785572

e-mail: scriba@koepelkerkarkel.nl / info@koepelkerkarkel.nl

Predikant: Ds. Martin Boon, e-mail: martindedominee@gmail.com,
telefoon 06-16279444

Voorzitter Kerkenraad: Dhr. N. Houweling, e-mail:
n.houweling@haarsgroep.nl

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Dhr. J. v.d. Water, e-mail:
cvk@koepelkerkarkel.nl

Administrateur: Dhr. D.J. Rietveld, telefoon 0418-670320, e-mail:
cvk@koepelkerkarkel.nl

Aanspreekpunt Diaconie: Dhr. M. de Koning, Pr Margrietstraat 46, Arkel,
telefoon 06-22013248, e-mail: diaconie@koepelkerkarkel.nl

Adres Koepelkerk: Kerkeind 29, 4241 XC ARKEL

Diensten Koepelkerk:
Zondagmorgen 10.00 uur

Kindernevendienst en crèche:

Elke eerste zondagochtend van de maand in het "Huis voor Iedereen" nabij de Koepelkerk.

Koster(s) Koepelkerk: *Aanspreekpunt* dhr. G. Zwaan,
Kon. Wilhelminastraat 57, 4241 AW ARKEL, telefoon 06-83123068

Verhuur en besprekingen van de kerkelijke gebouwen:

Herman Meinhardt, telefoon 06-51643850, e-mail:
verhuur@koepelkerkarkel.nl

Preekvoorziening: preekvoorzienier@koepelkerkarkel.nl



David de Bruijn
Fysiotherapie

longfysiotherapie/manuele therapie
daviddebruijnphysiotherapie@outlook.com

06-28436584

Van Daalen Bouw
en Ontwikkeling

- www.j.v.daalen.nl -

0183-569800

E. Mosterd

*Timmer- en
onderhoudswerken*

0183-626343

Büller
Bouwmaterialen

- *keukens – sanitair - tegels -*

0183-563044

Linda Kreeft
medisch pedicure

www.pedicurearkel.nl
Folkertsstraat 1c, 4241 BE Arkel

06-34884915

De Jager
Ambachtsbakker

Info@bakkerijdejager.nl

0183-561042

Bloemkado
Art of Flowers

Dr. H. de Vriesplein 1
www.artofflowersarkel.nl

0183-561422

De Muizenval

Bruin Café
Gezelligheid kent geen tijd!

0183-561488

Wereldwinkel
De Punt

fair trade & biologisch
www.depuntarkel.nl

J. de Jong

Elektrotechniek
- Uw juiste contact -

0183-565360



VIVEEN
Elektro-Installatieburo

- Stroom is onze kracht -

0183-562227

Van Toer Advies

www.vantoeradvies.nl

06-18680957

ontslagrecht – arbeidsrecht
contractenrecht

Van Houwelingen
Tweewielers

Waar service nog gewoon is
www.vanhouwelingen.net

0183-561911

Sterk
Tuincentrum

- tuinontwerp – onderhoud - aanleg -
www.tuincentrumsterk.nl

0183-622941

Amarantha
Uitvaartzorg

Petra van de Minkelis, uitvaartbegeleider
www.amaranthautvaartzorg.nl

0183-563948

Van Ouwerkerk
Wijnkoperij

- Op uw gezondheid! -

0183-561133

de Groot
Uitvaartverzorging

- Uw vertrouwen waardig -

0183-633500

Miali
info@mialisteenhouwerij.com

gedenkmmonumenten en steenhouwerij

0183 – 216315

ArkelWonen

Inspirerende interieurconcepten
www.arkelwonen.nl

0183- 561277

John van der Put
schilderwerken

Voor al uw schilderwerk!
jhwvanderputschilderwerken.nl

06-52014034

