



**Dit beleidsplan heeft als doel een visie te schetsen voor de Koepelkerkgemeente die een plek biedt voor geloofsbeleving, ontmoeting en zingeving.**

*Vanuit ons verlangen te leven vanuit de boodschap van Gods liefde, zoeken we naar het geheim wat ons hiertoe inspireert, activeert en uitnodigt. We zijn een open gemeente, tolerant, uitnodigend, dynamisch en onderzoekend. Gedreven door ons verlangen naar een actieve geloofsgemeenschap tussen mensen, zonder onderscheid, kinderen van God, verbonden in menslievendheid.*

**Wat betekent dit?**

We zoeken de ontmoeting met God en laten ons inspireren door de Bijbel, maken tijd voor elkaar en bieden ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, aan mensen met verschillende achtergronden. We hebben aandacht voor de kwetsbare mens, dichtbij en veraf. We ondersteunen als er behoefte is, zowel pastoraal als financieel, soms ook praktisch. Daarbij neemt de ontmoeting met de wereld een belangrijke plaats in. We zijn samen onderweg en laten ieder op zijn of haar manier daarin van betekenis zijn.

Met de boodschap van Gods liefde als basis willen we vorm en inhoud geven aan onze geloofsbeleving. Door te leren, te delen, te vieren en te dienen.

**Wat is ons uitgangspunt nu, wat willen we vasthouden?**

- De rode draad in ons kerkzijn is, op basis van christelijke tradities, met elkaar optrekken, elkaar bijstaan, inspireren en ruimte bieden in de zoektocht naar zingeving en geloof.
- Sinds begin 2023 hebben we een eigen predikant (0,5 FTE), waardoor we als gemeente weer meer stabiliteit ervaren. Een predikant die ondersteunt, verbindt en stimuleert. We ervaren grote betrokkenheid van onze leden; vrijwel alle activiteiten worden door vrijwilligers ingevuld. Dit koesteren en waarderen we. Het benadrukt de verbondenheid met elkaar en draagt er in belangrijke mate aan bij dat we samen kerk kunnen zijn.
- In de Koepelkerk wordt elke zondag een dienst gehouden, waarin de eigen predikant voorgaat of een gastpredikant, variërend van behoudend tot vrijzinnig. Hiermee willen we rechtdoen aan de veelkleurigheid van onze gemeente. We zijn blij met een vast team organisten/pianiste en een cantorij die met regelmaat bijdraagt aan de muzikale ondersteuning. Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting in het Huis voor Iedereen;
- We zijn zichtbaar in Arkel en nemen deel aan dorpsgebonden initiatieven, zoals de organisatie van de jaarlijkse Rommelmarkt, samenwerking met de Voedselbank, deelname aan de 4-mei viering, samenwerking met (de leerkracht GVO van) basisschool De Lingewaard, ondersteuning in de Merlinge en organisatie van de 5-jaarlijkse tentdienst. Zes keer per jaar wordt ons kerkblad 'KoepelNieuws' huis-aan-huis verspreid in Arkel. Op deze manier zoeken we aansluiting bij de samenleving en willen we laten zien wat de kerk kan betekenen als levende gemeenschap.
- We richten ons op situaties waar hulp nodig is. We noemen dat omzien naar elkaar, helpen waar geen helper is, dichtbij en op afstand. Dat kan een bezoekje zijn, of intensievere persoonlijke ondersteuning, soms ook praktisch of financieel. Via de Diaconie kiezen we een jaarproject, waarvoor we wekelijks geld inzamelen.
- We proberen laagdrempelig en toegankelijk te zijn, zodat jong en oud zich thuis kan voelen. We stellen geen voorwaarden voor deelname aan het Heilig Avondmaal, we vieren het samen met onze kinderen en laten ruimte voor het verschil in persoonlijke geloofsbeleving. We zijn aangesloten bij Stichting WIJ DE KERK en omarmen daarmee de gedachte dat iedereen, ongeacht geartheid, zichzelf moet kunnen zijn;

- De Koepelkerk is een schakel in de traditie van generaties. We hechten daar aan en willen aanwezig, liefst ook van betekenis, zijn bij bepalende momenten in levens van mensen. Huwelijksvoltrekking of andere vormen van verbinden, dopen, afscheid nemen, gedenken. We helpen mee hiervoor een passende vorm te vinden;

### **Waar gaan we aandacht aan geven in de komende jaren?**

- We hebben als kerk iets te bieden en zien de Bijbel als inspiratiebron. We discussiëren met elkaar over vragen als 'Waar en hoe zien we God?' en 'Hoe willen we mens zijn in deze samenleving?' Door elkaar te ontmoeten en te inspireren bieden we ruimte aan hen die willen zoeken naar zingeving en geloofsverdieping. Dit gebeurt op allerlei plekken en manieren, zoals in diensten, gesprekskringen, de seniorenkring en bibliodrama. Daarbij bieden we vertrouwen en geborgenheid, zodat ieder op zijn of haar manier mee kan doen;
- Daarnaast vinden we ontmoeting, onderling en met anderen, ook belangrijk. We geven daar op verschillende manieren invulling aan, bijvoorbeeld samen eten, musiceren en de jaarlijkse wereldmaaltijd (waarbij we met inwoners van Arkel, afkomstig uit andere landen en culturen de maaltijd delen);
- Een intensievere samenwerking met omliggende kerken (Kedichem, Open Pastoraat) gaan we nader onderzoeken. Initiatieven tot samen iets organiseren (filmavonden, een wandeling, gesprekskring) blijven we stimuleren, we staan open voor toekomstige vraagstukken;
- De liturgie vormen we met elkaar, de voorganger is hierin zowel leidend als dienend. Het is inspirerend als gemeentelieden meedoen, want vieren doe je samen. Daarom willen we doorgaan met persoonlijke input in een kerkdienst, met bijvoorbeeld het aandragen van een lied of andere initiatieven;
- De breedte in geloofsbeleving, de pluriformiteit, is binnen onze kerk heel groot. Dat is een stevige uitdaging. We zijn daarmee ook uniek, omdat we elkaar willen vinden in wat bindt, uit liefde en met respect voor elkaar;
- Om te kunnen voortbestaan is het creëren van een stabiele inkomstenbron noodzakelijk. Door rendement te behalen uit het beschikbare vermogen en acties te initiëren, zoals Actie Kerkbalans, de Talentenveiling of de Rommelmarkt, verwachten we de tekorten te beperken;
- We stimuleren het beschikbaar stellen van de Koepelkerk en het Huis voor Iedereen voor o.a. concerten, (familie)bijeenkomsten, huwelijksvoltrekkingen en uitvaarten. Uitgangspunt is dat er rekening wordt gehouden met de bestemming (kerk) en de directe omgeving (begraafplaats);
- We stimuleren uitnodigend kerk-zijn. Voor gasten of nieuwkomers, maar ook voor leden. Voor jonge kinderen tijdens Koepelkids of kindertheater. We werken mee aan innovatieve projecten, waarbij we indien mogelijk jonge mensen betrekken, en zo een breed draagvlak creëren voor bepaalde functies;
- Er is een ontwerp gemaakt voor de verduurzaming en toekomstbestendige aanpassing van het interieur van de kerk. In de komende jaren zal hier een concrete invulling en uitvoering aan gegeven worden. Ook de verduurzamingsvragen uit ons dagelijks leven hebben aandacht nodig. Omdat we de inzet voor duurzaamheid belangrijk vinden en omdat we de zorg over het voortbestaan van de schepping met andere kerken willen delen zijn we lid van 'GroeneKerken';
- Een heldere manier van communiceren is belangrijk, zowel intern als extern (via KoepelBrief, KoepelNieuws, Social media, website, Petrus in het Land). We gaan dat zodanig doen, dat mensen mee willen doen met onze Koepelkerkgemeente, erbij willen horen. Want uiteindelijk is dat onze toekomst!

