

Verdieping & Ontmoeting

2023 / 2024

Protestantse Gemeente Arkel



Jaarthema

‘Ga mee!’



Protestantse
Kerk

Inleiding

Voor u ligt het boekje ‘Verdieping en Ontmoeting’, een boekje met activiteiten die in het seizoen 2023 – 2024 worden georganiseerd door leden van de Protestantse Gemeente te Arkel. De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is, dus zowel voor mensen binnen als buiten onze kerkelijke en burgerlijke gemeente. U bent van harte uitgenodigd.

Het thema van dit jaar is ‘Ga mee!’.

Met dit jaarthema worden we uitgenodigd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. De kerk van Christus is kleurrijk. Dit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar de hand te reiken, zijn we gezamenlijk getuigen van Gods goedheid in de wereld. Dit is krachtig verbeeld in de afbeelding van dit jaarthema. De lijn verbeeldt de vader- en kinderhand, getrokken in één lijn, onlosmakelijk verbonden. Het symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. De hand van de vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding. De twee druppels verbeelden een druppel bloed en een druppel water. Bloed en water vloeien samen, symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm, het symbool van de liefde.

Kortom: ‘Ga mee!’.

Als u jaarlijks dit boekje bekijkt kunt u zien dat er activiteiten verdwijnen en nieuwe activiteiten worden aangeboden. Zo ook dit jaar. Als u bedenkt dat u ook een activiteit wilt organiseren, of misschien al doet, die nu niet in dit boekje wordt aangeboden, dan horen we dat graag van u. Zo kunnen we elkaar steeds weer blijven ontmoeten, ook buiten de wekelijkse viering in de kerk.

We wensen u veel leesplezier en vooral veel verdieping en mooie ontmoetingen,

Mirte Hartman
Lianne Sterk



Open Monumentendag

Op **zaterdag 9 en zondag 10 september 2023**, (2e week in september), openen duizenden monumenten hun deuren voor het publiek. Zo zal ook de Koepelkerk Arkel deze dagen haar deuren voor u openen. Het thema dit jaar is “Levend erfgoed”. Met dit thema sluit men aan bij het thema van de Europese monumentendagen. Daarbij staan gastvrijheid en openheid in de Koepelkerk centraal!

Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn. De Open Monumentendag is met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers een van de grootste culturele evenementen in Nederland en is hét instrument om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed.

In de Koepelkerk gaat het uiteraard om het gesproken woord (kerkdiensten, huwelijken, begrafenissen) maar vinden er vanwege de uitstekende akoestiek ook culturele activiteiten plaats zoals concerten, toneel voorstellingen, zanguitvoeringen, etc.

Tijdens de monumentendagen is de kerk open op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur en zondag 10 september van 12.00 tot 15.00 uur. Tijdens deze openingstijden (maar ook tijdens normale openingstijden) bent u van harte welkom in de Koepelkerk. Neem de tijd en geniet van de rust in de kerk en laat de lichtinval door de ramen u verrassen. Zoekt u de rust op, wandel dan gerust even over de begraafplaats.

Na het bezoek bent in het naastgelegen Huis voor Iedereen welkom voor een kopje koffie/thee of iets fris.

College van Kerkrentmeesters



Concerten

Onze mooie Koepelkerk is heel geschikt voor het laten horen van kamermuziek en niet alleen vanwege de fantastische akoestiek.

Wie van (semi-)klassieke muziek houdt maar nog geen enkel concert heeft bijgewoond, doet zichzelf te kort. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, want de toegang is gratis. Dat is een principiële keuze: als kerkelijke gemeenschap vinden we, dat activiteiten vanuit onze kerkelijke gemeente voor iedereen toegankelijk moeten zijn!

Dat wil niet zeggen, dat alle musici gratis optreden. Voor professionele musici is spelen voor publiek hard werken en dat hoort, behalve met applaus, ook financieel beloond te worden. Daarom is er na afloop van een concert een collecte: daarmee kunnen de kosten gedekt worden. We rekenen op een gulle gift!

Dit jaar start het vierde seizoen van deze concertserie. Naast oude bekenden ook nieuwe gezichten. We denken een mooie serie te hebben gemaakt. Als het boekje 'Verdieping en Ontmoeting' uitkomt, is het eerste concert al achter de rug. Voor de volledigheid vermelden we het hier nog wel:

Zondag 10 september: Janine Verdonk, harp, en Anass Habib, zang. Zij vormen het duo Suenyos (= dromen) en brachten een programma met als titel 'Een reis langs de Middellandse zee'.

Zondag 8 oktober: 'Bachcantate 73 – Herr, wie du willst, so schick's mit mir' uitgevoerd door diverse solisten, musici en de Koepelkerk cantorij onder leiding van Michiel ter Heide. Predikant Ds Martin Boon. **Aanvang 14.30 uur in de Koepelkerk.**

Zaterdag 21 oktober: Ine Masseling, Loes van Leeuwen en Herman Borra, een programma met als titel "variatie in zang en woord". Een klein luisterrijk programma, vertolkt door Loes, Herman en Ine, waarin ernst en humor elkaar afwisselen; anders dan u in deze serie gewend bent!

Zaterdag 9 december: Adventsprogramma van Lucia van Vugt c.s., muziek en zang. Het wordt dubbelkorige muziek van o.a. Schütz, Scheidt en Charpentier met het ensemble Lyrico.



2024

Zaterdag 13 januari: Marja van Heelsum, fluit, en Tonnie Meinhardt, piano. Muziek uit de barok en de 19e en 20e eeuw. Voor veel mensen geen onbekende musici.

Zaterdag 16 maart: Trio Tonnie Meinhardt, piano, Jan Gispen, viool, en Rob Gradstein, cello. Dit trio heeft al eerder succesvol gespeeld in de Koepelkerk. Deze keer laten ze muziek van Clara Schumann en van Beethoven horen.

Zaterdag 20 april: Heleen Meijer, sopraan en Andrew Clark, piano, met een programma over vier eeuwen Engelse liedkunst: 'My Life's Delight'. In deze recital willen we laten horen hoe de rijkdom van de Engelse poëzie wordt verklankt door bekende en minder bekende Engelse componisten, zoals bijvoorbeeld Dowland, Purcell en Quilter, en hoe de melancholie van Andrew's geboorteland zich uit in de ogenschijnlijk simpele, natuurlijke melodielijnen en warme harmonieën die we vaak als 'typisch Engels' ervaren. Engelsen staan erom bekend dat ze niet makkelijk hun emoties uiten, maar in deze liederen komt van alles voorbij: liefdesgeluk en liefdesverdriet, rouw, extase, wanhoop en uiteraard ook humor!

Alle concerten beginnen om 15.30 uur en duren ongeveer een uur. Na afloop is er in het Huis voor Iedereen gelegenheid om na te praten en de musici te ontmoeten onder het genot van een consumptie.

Seniorenkring

Gedurende het seizoen komt de gesprekskring voor senioren één keer per maand bij elkaar. Aan de hand van een Bijbeltekst of een thema gaan we met elkaar in gesprek. Daarbij is ook volop gelegenheid voor koffie, thee en onderlinge ontmoeting. We komen altijd bijeen op een donderdagochtend om 10.00 uur. De data voor het komende seizoen zijn als volgt:

21 september, 26 oktober, 16 november, 18 januari, 15 februari, 21 maart en 18 april. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom en kunnen worden aangemeld bij *Jan Sterk of Martin Boon*.



Kunstcommissie

De kunstcommissie is in volle voorbereiding voor de komende expositie met als thema “portretten”. Het belooft een afwisselende expositie te worden met een aantal kunstenaars die, elk op hun eigen wijze, invulling zullen geven aan het thema. De openingsdata van de expositie zijn:

1, 15, 22 en 29 oktober van 14.00-16.00 uur.

Inloopochtend elke 1ste dinsdag van de maand

Hoe heerlijk is het om af en toe even met anderen bij te praten, om er even uit te zijn. Lief en leed te delen in een ontspannen sfeer.

Vorig seizoen zijn we hiermee gestart en we willen hier graag mee doorgaan. Elke eerste dinsdag van de maand houden we een inloopochtend in het Huis voor Iedereen.

Kom gerust binnenlopen van 10.00 tot 11.45 uur. We schenken koffie en thee en iedereen is welkom. Contactgegevens: Wil Verhaar, 06 4555 2779 en Jan Sterk, 06 4990 8582. De eerste dinsdag in het nieuwe seizoen valt op dinsdag **3 oktober 2023**. Graag tot dan!

Spelenderwijs

Wil je de Bijbel op een meer fysieke en interactieve manier verkennen? Ben je op zoek naar een creatieve manier om je geloof te verdiepen? Dan is bibliodrama mogelijk iets voor jou. Naast dat ik onderzoek doe naar bibliodrama als een manier van Bijbeluitleg, begeleid ik zelf ook bibliodrama's.

Bibliodrama is een speelse manier van het tot leven wekken van Bijbelverhalen. Het is iets anders dan naspelen. Ieder kiest een rol en vult



die op haar of zijn eigen manier in. In het spel geef je samen invulling aan het verhaal. Daarbij doet het hele lichaam mee.

Je voelt bijvoorbeeld de aandrang om in beweging te komen als iemand iets zegt. En je doet het, of niet. Of je merkt onzekerheid op in jezelf, als iets te mooi lijkt om waar te zijn. Of je wordt je gewaar van angsten, als je wel wilt maar niet durft. Hoe je de rol invult, zegt ook iets over wie je bent in het gewone, dagelijkse leven. Op die manier ontdek je veel over jezelf en ga je ook anders kijken naar een Bijbelverhaal. Spelenderwijs gebeurt er van alles.

Ik ben enthousiast over bibliodrama. En ik heb er dan ook zin in om het komende seizoen een aantal avonden te organiseren. De volgende dinsdagavonden staan gepland voor het komende seizoen: **10 oktober, 16 januari en 19 maart**. We beginnen elke keer om 19.30 uur en komen bij elkaar in het Huis voor Iedereen. Heb je zin om (een keer) mee te doen en aan den lijve te ervaren hoe het is? Laat het mij weten. Welkom!

Martin

Wandelen

We gaan wandelen, ga je mee? Voor dit nieuwe seizoen staan vier wandelingen gepland. Trek jij ook de wandelschoenen aan? Elke wandeling heeft een thema en duurt ca. 1 tot 1,5 uur. De wandelingen zijn altijd in de buurt, we starten op een verzamelplek - rond 9.30 uur - en na afloop van elke wandeling is er koffie/thee met iets lekkers. De data, allen op een zaterdag, zijn: **14 oktober** (Zouweboezem), **18 november** (Herwijnen), **20 januari 2024** (nog niet bekend, volgt) en **16 maart** (Sleeuwijk).

Aanmelden is verplicht en kan per e-mail via

pga-aanmelden@outlook.com of telefonisch via nummer 0183 - 785572. Je krijgt telkens twee weken voor de datum dat we gaan wandelen een e-mail over tijdstip en de wandelroute. Wie geen e-mail heeft, krijgt de informatiebrief thuis bezorgd!



Filmavond & maaltijd

Ook dit seizoen organiseren we, samen met de Hervormde Gemeente Kedichem, twee filmavonden. De eerste filmavond wordt in **oktober** gehouden, dan zijn we te gast in Kedichem, exacte datum krijgt u in september via de KoepelBrief.

De tweede filmavond wordt gehouden op **woensdag 13 maart 2024** in het Huis voor Iedereen. De avonden beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige broodmaaltijd, daarna beginnen we op tijd met het bekijken van de film, er is een koffiepauze en na afloop.

Aanmelden is verplicht en kan per e-mail via pga-aanmelden@outlook.com of telefonisch via nummer 0183 - 785572 (Roelof Marskamp). Via de e-mail houden we je ook op de hoogte over de filmavonden waarvoor je je aanmeldt. Wie geen e-mail heeft krijgt de informatiebrief thuis bezorgd! Voor wie niet mobiel is kan, in overleg, vervoer geregeld worden.

Talentenveiling

Bijna iedereen heeft wel een talent waar hij of zij een ander blij mee kan maken. Je bent goed in muziek, je kan lekker koken of bakken, een mooi verhaal vertellen of zingen, je bent creatief of handig, je kan iemand helpen in de tuin of (vul hier je eigen talent maar in). Of misschien heb je een bootje, een leuke auto of motor en wil je iemand een tochtje aanbieden. Dat je samen ergens van kan genieten maakt het allemaal nog veel leuker! Dus aarzel niet en bied je talent aan voor de jaarlijkse talentenveiling op **zaterdag 11 november** om 15.00 uur in het Huis voor Iedereen.

Natuurlijk hebben we tijdens de veiling ook kopers nodig, die gaan bieden op de aangeboden talenten. Kortom, zet de datum alvast in je agenda en doe mee op 11 november! Talenten aanbieden kan vanaf nu door te mailen naar talent@koepelkerkarkel.nl

Via de website www.koepelkerkarkel.nl en de wekelijkse KoepelBrief houden we jullie op de hoogte.

Commissie Talentenveiling



Leeskring: ‘Zondagmorgen’ – Willem Jan Otten

Het komende seizoen organiseer ik drie ontmoetingen rond het boek ‘Zondagmorgen’ van Willem Jan Otten. Het boek is ontstaan in coronatijd. Net als anderen kon Willem Jan Otten op zondagochtend in die tijd niet naar de kerk. Week na week, het liturgisch jaar volgend, schreef hij daarom een essay. Gebundeld vormen ze nu dit boek dat onlangs in de prijzen viel als het ‘het beste theologische boek’ van 2022. Als voorbereiding op de ontmoetingen lezen we een gedeelte.

Tijdens de samenkomsten zal ik gebruikmaken van verschillende werkvormen. De opzet, inclusief de te lezen pagina’s, is als volgt:

Dinsdag 28 november om 19.30 uur: pagina’s 9-20 (inleiding) + 163-190 (adventstijd)

Dinsdag 6 februari om 19.30 uur: 211-256 (vastentijd, goede week en Pasen)

Dinsdag 2 april om 19.30 uur: 21-76 (verrijzenisweken en Heilige Geestweken)

We komen bij elkaar in het Huis voor Iedereen. Wil je erbij zijn? Laat het mij dan weten. Welkom!

Martin

KoepelKids (Crèche en kindernevendienst)

Kinderen zijn van harte welkom in de Koepelkerk! Elke eerste zondag van de maand zal er leiding aanwezig zijn. Kinderen tot ongeveer 4 jaar kunnen spelen in de crèche (dit kan tijdens de gehele dienst, graag van tevoren even aangeven) en voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar zal de kindernevendienst plaatsvinden. Ouders mogen hun kinderen meenemen naar de kerk en kort na de start van de dienst zullen we met elkaar vertrekken naar het Huis voor Iedereen. Zo kunnen de ouders met aandacht luisteren naar de preek en de kinderen krijgen een Bijbelverhaal in een eenvoudige versie te horen. Na het verhaal is er tijd voor het zingen van liederen en/of een creatieve activiteit. Kort voor het einde van de dienst zullen de kinderen weer terug



de kerk in komen en mogelijk kort iets vertellen over wat ze gedaan hebben. We hopen 2x per jaar (buiten de kerkdiensten om) een kinderactiviteit te organiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een voorstelling, knutselmiddag of filmmiddag. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd en een uitnodiging zal verspreid worden.

Tijdens bijzondere diensten (zoals Kerst, Pasen, zaaizondag, etc.) hopen we als leiding van de Kindernevendienst ook onze medewerking te kunnen verlenen en de dienst extra toegankelijk te maken voor de kinderen binnen onze gemeente.

Is er buiten de benoemde momenten behoefte aan extra momenten voor de kinderen (bijvoorbeeld leiding tijdens een doopdienst of andere diensten), laat het weten aan Patricia en we kijken wat er geregeld kan worden.

Contactinformatie aanspreekpunt:

Patricia van de Giessen-Zoer

patriciavandegiessen@gmail.com

tel. 06-40214771

Seniorenkerst

Voor senioren vanaf 70 jaar organiseert de Diaconie op donderdagmiddag **14 december 2023** weer een Kerstviering in het Huis voor Iedereen. We brengen een gezellige middag met elkaar door met een kerstverhaal en zelf gezongen kerstliederen. De middag start om 13.00 uur met een smakelijke broodmaaltijd. In november komt er een apart opgaveformulier in het KoepelNieuws om u aan te melden voor deze Kerstviering.



Mediteren bij teksten

“Zomaar midden in de stad is daar ineens die stilte,
een wolk van vrede om mij heen, te midden van de drukte.

.....

Zomaar midden in de stad gezien door oog van stilte,
is daar een flits van God, de Geest, te midden van de drukte.”

Marijke de Bruijne

Na de drukte van de decembermaand, gaan we weer mediteren in de stilte van januari. Van alle vormen van meditatie, gebruiken we het Lectio Divina, wat al eeuwen in de kloosters en abdijen wordt gebruikt.

De avonden kennen een vast patroon:

We zitten in een ruime kring rondom het licht van de Paaskaars. Na een inleidende meditatie oefenen we de stilte en inkeer, waarna er een tekst klinkt die uitnodigt tot bezinning en waar we in daaropvolgende stiltes op verschillende manieren over gaan mediteren. Na een afsluitende meditatie, gaan we vanuit die stilte weer ons dagelijkse leven in. Ervaring met mediteren is niet nodig, wel zou het goed zijn als je in ieder geval 3 van de 4 avonden aanwezig kunt zijn.

We mediteren op **vrijdagavond 5, 12, 19 & 26 januari 2024**, van 19.30 - 20.30 in het Huis voor Iedereen.

Informatie en aanmelden bij Renée van Schaik (0183 561185, renee.v.schaik@gmail.com) voor 15 december 2023.

Rommelmarkt

Heeft u ook weer zin om lekker te snuffelen tussen oude spullen, een goed boek te scoren of die lamp te vinden waar u al zo lang naar op zoek was? Of op een zonnig terrasje op het plein te genieten van de eerste zonnestralen onder het genot van een kopje koffie, soep of een warme snack, terwijl u met spanning naar het Rad van Avontuur kijkt?

Kom dan op een nog te bepalen zaterdag in **april 2024** naar de grote rommelmarkt op Plein 983!



Vóór alle spulletjes op die zaterdag op het plein staan is er al veel werk verzet. Met heel veel vrijwilligers wordt dit evenement op poten gezet. Samen maken we ons sterk tijdens het inleveren, uitzoeken, vervoeren en uitstallen van alles wat u en ik de afgelopen tijd verzameld hebben. Samen werken om samen te genieten. Dat is ons motto als Stichting Rommelmarkt Arkel.

Ook in 2024 kunt u alle spullen die u kwijt wilt, weer komen inleveren. De definitieve data worden nog bekend gemaakt. Voor meer informatie over de jaarlijkse rommelmarkt of over de grote verloting die er ook elk jaar bij hoort, kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: arkelrommelmarkt@gmail.com of peter@selhorst.eu

Wereldmaaltijd voor Arkelaren (en omstreken)

De Werkgroep Pastoraat organiseert een 'Wereldmaaltijd'. Dit is een maaltijd met gerechten overal vandaan, dus niet alleen van de Hollandse bodem. Aan iedereen die hieraan meedoet vragen we om een gerecht te maken uit het land of uit de streek waar je vandaan komt. Neem dit mee en schotel het aan elkaar voor. Zo proeven we elkaars gerechten en ontdekken we nieuwe smaken.

We organiseren het in Het Huis voor iedereen, op zaterdag **11 mei 2024**, aanvang 18.00 uur. Statushouders en nieuwe Nederlanders worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

U bent van harte welkom, namens de Werkgroep Pastoraat, Wil Verhaar en Jan Sterk. U kunt zich aanmelden voor de wereldmaaltijd bij Wil Verhaar (06-4555 2779) of Jan Sterk (0183-563500).



Geloven en duurzaamheid

De media staan er vol mee: Klimaatcrisis, stikstofcrisis, grondstoffencrisis, te veel CO₂, PFAS en zo kunnen we het rijtje nog wel een tijdje volhouden. Je zou er somber van worden!

Maar wat moet je hier als gelovige mee? Is er inspiratie uit de Bijbel te halen? Die is toch in een andere tijd geschreven? Wat kan je daar als gelovige mee?

We hebben met ds Sam Janse uit Ameide voor **23 juni 2024** kunnen afspreken dat hij een kerkdienst leidt over het thema 'Geloven en duurzaamheid'. Met aansluitend een bijeenkomst in het Huis voor Iedereen. Ds Sam Janse is emeritus predikant en begaan met milieu en duurzaamheid. Hij publiceerde samen met een aantal schrijvers onder andere het boekje 'Eenvoudig Leven' met Bijbelstudies over het goede leven.

Samen handwerken

Met elkaar zijn we weer gezellig aan het handwerken. We breien, haken, borduren en maken zo mooie dingen om te verkopen in 'Jolanda's Knutsel en Handwerkhoeke'. De opbrengst van deze handwerkverkoop is voor het jaarproject van de Diaconie: 'African Hands/Mercy Air'.

Wilt u liever niet handwerken maar wel andere mensen ontmoeten? U mag ook aanschuiven om gewoon even een kop koffie of thee te drinken. U bent van harte welkom.

U mag ook uw eigen werk meebrengen. Kom gerust even binnen lopen om te kijken of dit iets voor u is. Iedere dinsdagmorgen vanaf 10:00 uur in 'Jolanda's Knutsel en Handwerkhoeke', Raadhuisplein 6 in Arkel. Voor koffie/thee met wat lekkers vragen we € 1,50. Ook dit gaat naar het goede doel.



De Cantorij

De cantorij zingt een breed repertoire van eigentijdse kerkmuziek en verleent gemiddeld 11 maal per jaar medewerking aan erediensten in de Koepelkerk.

Houd je van zingen en ben je geïnteresseerd, kom dan vooral eens vrijblijvend kijken, luisteren of meezingen op een repetitie. Voor elke stemgroep kunnen wij versterking gebruiken. Van harte welkom!

Waar en wanneer: woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in de Koepelkerk, Kerkeind 29 te Arkel.

Inlichtingen via: Joke Selhorst, e-mail joke@selhorst.eu of 06-42320374.

Kring in de Merlinge

In de 'Merlinge', een kleinschalig huis voor dementerende ouderen, wordt eens in de twee weken een huiskamerkring gehouden. Alle bewoners die het fijn vinden om mee te doen zijn welkom, ongeacht hun kerkelijke achtergrond. Het licht van de Huispaaskaars wordt aangestoken en we gaan samen zingen en bidden. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en we praten met elkaar over een thema gerelateerd aan het verhaal. We werken hierbij zoveel mogelijk belevingsgericht.

Gluren bij de burens

Bezoek eens een inspirerende gemeente bij u in de buurt. PKN Gorinchem biedt tal van activiteiten aan. Voor een compleet aanbod van de activiteiten verwijzen wij u naar <https://www.pkngorinchem.nl/agenda/activiteiten/>



Kalender

September

zondag 3	KoepelKids	10.00
zaterdag 9	Open monumentendag	10.00 - 16.00
zondag 10	Open monumentendag	12.00 - 15.00
zondag 10	Concert	15.30
donderdag 21	Seniorenkring	10.00

Oktober

zondag 1	KoepelKids	10.00
zondag 1	Expositie	14.00 – 16.00
dinsdag 3	Inloopochtend	10.00
zondag 8	Bachcantate	14.30
dinsdag 10	Spelenderwijs	19.30
zaterdag 14	Wandelen	9.30
zondag 15	Expositie	14.00 – 16.00
zaterdag 21	Concert	15.30
zondag 22	Expositie	14.00 – 16.00
donderdag 26	Seniorenkring	10.00
zondag 29	Expositie	14.00 – 16.00
ntb	Filmavond	18.00

November

zondag 5	KoepelKids	10.00
dinsdag 7	Inloopochtend	10.00
zaterdag 11	Talenteveiling	15.00
donderdag 16	Seniorenkring	10.00
zaterdag 18	Wandelen	9.30
dinsdag 28	Leeskring	19.30

December

zondag 3	KoepelKids	10.00
dinsdag 5	Inloopochtend	10.00
zaterdag 9	Concert	15.30
donderdag 14	Seniorenkerst	13.00
maandag 25	familie kerstdienst	10.00

Januari

vrijdag 5	Mediteren bij teksten	19.30 – 20.30
zondag 7	KoepelKids	10.00
dinsdag 2	Inloopochtend	10.00
vrijdag 12	Mediteren bij teksten	19.30 – 20.30



zaterdag 13	Concert	15.30
dinsdag 16	Spelenderwijs	19.30
donderdag 18	Seniorenkring	10.00
vrijdag 19	Mediteren bij teksten	19.30 – 20.30
zaterdag 20	Wandelen	9.30
vrijdag 26	Mediteren bij teksten	19.30 – 20.30

Februari

zondag 4	KoepelKids	10.00
dinsdag 6	Inloopochtend	10.00
dinsdag 6	Leeskring	19.30
donderdag 15	Seniorenkring	10.00

Maart

zondag 3	KoepelKids	10.00
dinsdag 5	Inloopochtend	10.00
woensdag 13	Filmavond	18.00
zaterdag 16	Wandelen	9.30
zaterdag 16	Concert	15.30
dinsdag 19	Spelenderwijs	19.30
donderdag 21	Seniorenkring	10.00

April

dinsdag 2	Leeskring	19.30
zondag 7	KoepelKids	10.00
dinsdag 2	Inloopochtend	10.00
donderdag 18	Seniorenkring	10.00
zaterdag 20	Concert	15.30
ntb	Rommelmarkt	

Mei

zondag 5	KoepelKids	10.00
dinsdag 7	Inloopochtend	10.00
zaterdag 11	Wereldmaaltijd	18.00

Juni

zondag 2	KoepelKids	10.00
Dinsdag 4	Inloopochtend	10.00
Zondag 23	Geloven en duurzaamheid	10.00

Juli

zondag 7	Koepelkids	10.00
----------	------------	-------

