



# Verdieping & Ontmoeting

2020 / 2021

Protestantse Gemeente Arkel



**Jaarthema**

# 'Het goede leven'



Protestantse  
Kerk

# Inleiding

Voor u ligt het boekje 'Verdieping en Ontmoeting', een boekje vol activiteiten die in het seizoen 2020 – 2021 worden georganiseerd door leden van de Protestantse Gemeente te Arkel.

Helaas zijn wij genoodzaakt om te melden dat alle aangeboden activiteiten onder voorbehoud plaatsvinden. Afhankelijk van de coronamaatregelen kan het voorkomen dat een activiteit uiteindelijk (nog) niet aangeboden kan worden. Houdt hiervoor de informatie via de website, koepelbrief en gemeentebrief in de gaten.

De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is, dus zowel voor mensen binnen als buiten onze kerkelijke en burgerlijke gemeente. U bent van harte uitgenodigd.

Het thema van dit jaar is 'Het goede leven'. Het thema belicht het feit dat het samenleven met anderen zin geeft. Dat hebben we pijnlijk mogen ervaren tijdens de coronacrisis waarin het samenleven niet meer zo vanzelfsprekend was en is. Hoe hebben wij de 'ander' gemist. We mogen ontdekken dat we in de ander een stukje van God kunnen ontmoeten.

Mocht u activiteiten missen, of behoefte hebben om een activiteit te organiseren die nu niet aangeboden wordt, dan horen we dat graag van u.

Veel leesplezier en vooral veel verdieping en mooie ontmoetingen toegewenst,

Mirte Hartman

Lianne Sterk



# Open Monumentendag

De Open Monumentendag 2020 zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 12 en zondag 13 september. Het is een onzekere tijd met allerlei beperkingen vanwege Covid-19, maar we gaan er van uit dat met 'social distancing' de deuren van alle monumenten gewoon open kunnen. Het thema is dit jaar 'leermonument'. Met de achtergrondinformatie die we de afgelopen jaren over de Koepelkerk hebben verzameld, kunnen we onze bezoekers een interessant leermoment in onze kerk aanbieden. Met een aantal vrijwilligers gaan we er weer voor zorgen dat het verhaal van de Koepelkerk verteld wordt en we schenken koffie of thee.

U kunt zaterdag en zondag 12 en 13 september binnen lopen, maar u kunt zich ook aanmelden als u iets wilt vertellen of als u uw creativiteit wilt inzetten om ook de jonge bezoekers een mooi leermoment te bieden. Meldt u zich in dat geval aan bij [cvk@koepelkerkarkel.nl](mailto:cvk@koepelkerkarkel.nl).

De kerk is open op zaterdag 12 september van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag 13 september aansluitend aan de ochtenddienst vanaf ongeveer 12.00 uur. Alvast van harte welkom!!

## Gesprekskring voor senioren

Het was wel logisch. Toen ik hier preekte en 'men' doorkreeg dat ik hier ook woonde, werd er gelijk gevraagd of ik wel iets wilde doen. Ik ben heel blij met mijn emeritaat, maar dat is wel iets anders dan niks willen doen. Dus hebben we besloten dat ik dit seizoen de seniorenkring zal leiden. Ik vind het heel leuk om met de senioren (waar ikzelf ook toe behoort) te denken en te praten over een Bijbelboek en het leven van alle dag. Graag zou ik willen praten over het boek Job. Ik heb mijn theologiestudie toentertijd afgesloten met een studie naar het boek Job en daar een lijvig boekwerk bij geschreven. Job die allerlei dingen meemaakt in zijn leven en dat terwijl hij 'rechtvaardig' is. En juist dat laatste prikt en hij moppert dan ook op God. Hij is het er niet mee eens. En daar heeft hij allerlei argumenten voor. Zijn vrienden komen en praten met hem mee. En wij gaan over en met hem praten.



We willen dat doen op 17 september, 29 oktober, 26 november, 17 december 2020, 21 januari, 25 februari, 25 maart en 22 april 2021. En als er nog iets aan veranderd moet worden dan komt dat wel. Van 10.00 tot 12.00 uur in het 'Huis voor Iedereen'.

En denk er maar vast over, we kunnen natuurlijk erna eten met elkaar. Ik eet vaak alleen, en dat zal voor meer van ons gelden. Maar dat kunnen we de eerste keer wel beslissen.

Wilt u zich bij mij opgeven? Abeetietsje@gmail.com of even bellen 0610292143. Ik hoop dat we een fijne groep met elkaar kunnen zijn en worden. Tot 17 september, Tietsje Abee.

## **Kinderactiviteiten**

Hoogste tijd dat er wat meer aandacht komt voor de kinderen dachten wij. Idee is om een aantal keer per jaar iets te organiseren wat kinderen aanspreekt. We beginnen op startzondag, 27 september 2020.

Theatergezelschap Simon en Zo speelt de voorstelling Supergraan.

Alle kids, ouders en opa's en oma's zijn van harte welkom!

Aanvang: 15.00 uur.

Locatie: Koepelkerk Arkel.

De zitplaatsen in de Koepelkerk zijn beperkt, kinderen hebben voorrang.

Onder voorbehoud alvast de volgende datum: 1 november en wie, wat en waar is nog even een verrassing!

## **Gemeentebijeenkomsten**

In het afgelopen jaar waren er drie gemeentebijeenkomsten gepland over het thema 'Dementie'. Daarvan zijn er twee doorgedaan en de laatste moest in verband met het Coronavirus worden uitgesteld. Op het moment van schrijven van dit stukje is nog niet duidelijk of gemeentebijeenkomsten weer mogelijk zijn.



Toch willen we positief denken en er dus ook weer drie, onder voorbehoud, plannen. We willen die drie spreiden over het seizoen en we denken dus aan oktober, februari en mei.

De thema's zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt via KoepelNieuws en de wekelijkse Koepelbrief, maar het gaat natuurlijk over de rol van onze kerkelijke gemeente in het dorp, de samenwerking daarbij met anderen en daaraan gerelateerde onderwerpen.

## Concertserie

Voor het eerst presenteren we een kleine concertserie in de Koepelkerk. De akoestiek in de kerk is heel mooi en musici zullen daarom graag in de kerk komen spelen. Voor onze Protestantse Gemeente is een concert in de Koepelkerk niet helemaal nieuw: we kennen allemaal het jaarlijkse Koepelpodium als plek, waar iedereen die dat wil, kan en mag optreden. De Kunstcommissie ziet dit jaar af van het organiseren van een dergelijke avond vanwege de gezondheidsrisico's. Maar daarom is er dit alternatief. We hebben vier zaterdagmiddagen gekozen. Sommige concerten worden twee keer achter elkaar uitgevoerd, zodat een groter publiek hiervan kan genieten.

*26 september 2020:* Duo Virtuoso, Mark Brandwijk, piano en Reinier Korver, orgel – spelen deze middag samen met de jonge harpist Joost Willemze. Deze op-en-top artiest speelde al in TV-programma's als Podium Witteman, trad op voor NPO Radio 4 en won meerdere concoursen.

*31 oktober 2020:* Sietse van Wijgerden, bas/bariton en Andrew Clark, piano. Twee Engelse liedcycli, Songs of Travel van Vaughan Williams en A Shropshire lad van Butterworth. Daarnaast nog Franse romantische/impressionistische muziek.

*27 februari 2021:* bariton Noël Casteleijn met begeleiding van Tonnie Meinhardt zal liederen uit de Winterreise van Schubert zingen en liederen van Jules de Corte.

*8 mei 2021:* viool, cello en piano in verschillende combinaties: muziek van Grieg, Schubert en Schumann. Jan Gispen op viool, Robbert Gradstein op cello en Tonnie Meinhardt op piano.



Alle concerten zullen gratis toegankelijk zijn, maar er staat wel een collectebus bij de uitgang. De opbrengst wordt verdeeld tussen de kerk en de deelnemende artiesten, die immers al maanden aan het oefenen zijn geweest voor hun optreden. Aanvullende informatie over de concerten volgt in de KoepelBrief en komende uitgaven van KoepelNieuws.

## **Adventsmarkt - onder voorbehoud**

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december 2020 hopen we weer een Adventsmarkt te houden. De markt wordt gehouden op het Raadhuisplein onder de luifel van Jolanda's Knutsel en Handwerkhoeck. Er zal van alles verkocht worden, zoals leuke zelfgemaakte cadeautjes, Kerststukjes en Kerstkaarten. Er is een enveloppenkraam en er zijn natuurlijk lekkere hapjes en drankjes.

De markt wordt georganiseerd door de Diaconie, in samenwerking met Jolanda's Knutsel en Handwerkhoeck. De mensen die hier handwerken zijn al druk met de voorbereiding bezig. Naast deze handwerken, hopen we de kraam verder te kunnen vullen met nog meer huisvuil. En hiervoor doen we een beroep op u. Wilt u ons helpen? We willen graag uw hulp om de kraam te bemensen, maar ook uw hulp om de kraam te vullen met koopwaar. Wilt u een bijdrage leveren? Neem contact op met de Diaconie of loop even binnen bij Jolanda's Knutsel en Handwerkhoeck.

De opbrengst van deze dagen is geheel voor het jaarproject van de Diaconie: 'Leefgemeenschap Zilt' in Gorinchem.

## **Seniorenkerst - onder voorbehoud**

Voor senioren vanaf 70 jaar organiseert de Diaconie op dinsdagmiddag 15 december 2020 weer een Kerstviering. We brengen een gezellige middag met elkaar door met een Kerstverhaal en zelf gezongen Kerstliederen. De middag wordt afgesloten met een smakelijke broodmaaltijd. Eind november komt er een apart opgaveformulier in KoepelNieuws, zodat u zich kunt aanmelden voor deze Kerstviering.



## Mediteren bij teksten

‘In de stilte wordt het Woord ontvangen’. Tijdens de middagen dat de Koepelkerk ten tijde van de Corona-lockdown open was, ervoer ik opnieuw hoeveel krachtiger een gezamenlijke stilte is. En hoe vanzelfsprekend gevuld ook met ruimte voor de Eeuwige. Ik wil een aantal vrijdagavonden in januari weer met elkaar gaan mediteren:

We zitten in een ruime kring om het licht van de Paaskaars. Na een inleidende meditatie is er ruimte voor stilte en inkeer. Vervolgens lezen we een tekst die uitnodigt tot bezinning, waarna er opnieuw stilte is en na een afsluitende meditatie gaan we vanuit die stilte weer op weg ons dagelijkse leven in.

Ervaring met mediteren is niet nodig. Wel zou het goed zijn als je in ieder geval 3 van de 4 avonden aanwezig kunt zijn.

We komen bij elkaar in de Koepelkerk of het Huis voor Iedereen, afhankelijk van de dan heersende maatregelen, op vrijdagavond 8, 15, 22 & 29 januari 2021, van 19.30-20.30 uur (mochten data je niet goed uit komen, maar wil je wel graag meedoen, laat het me weten, misschien kunnen we met elkaar een ander moment kiezen).

Opgave via mail ([renee.v.schaik@gmail.com](mailto:renee.v.schaik@gmail.com)) of telefoon (0183 561185) vóór 15 december 2020.

## Samen eten

Veel mensen vinden het gezellig om met meerdere mensen aan tafel te zitten om op een ongedwongen manier andere mensen te ontmoeten. Om even bij te praten en met elkaar in gesprek te zijn om zo ook het ‘goede leven’ te ervaren, en tegelijk te genieten van een maaltijd. We drinken koffie of thee met iets lekkers erbij. Als het u aanspreekt willen we u graag uitnodigen en bent u van harte welkom om met ons mee te eten voor € 6,-. In principe elke laatste vrijdag van de maand om 17.00 uur in de recreatiezaal van de Peperhof.

In verband met de coronamaatregelen is het echter nog onzeker of deze activiteit daadwerkelijk door kan gaan.



U kunt contact opnemen met Clary Ponsen, telefoon 0183-561836. Als het doorgaat kunt u zich bij haar aanmelden. Aanmelden is noodzakelijk om aan deze activiteit deel te nemen.

## De Cantorij - onder voorbehoud

De cantorij zingt een breed repertoire van eigentijdse kerkmuziek en verleent gemiddeld 11 maal per jaar medewerking aan erediensten in de Koepelkerk.

Ben je geïnteresseerd, kom dan vooral eens vrijblijvend kijken, luisteren of meezingen op een repetitie. Voor elke stemgroep kunnen wij versterking gebruiken. Van harte welkom!

Waar en wanneer: woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in de Koepelkerk, Kerkeind 29 te Arkel.

Informatie via: Joke Selhorst, e-mail [joke@selhorst.eu](mailto:joke@selhorst.eu).

## Bijbelgesprekskring

Elke maand komen we bij elkaar om samen in gesprek te gaan en te ontdekken wat de bijbel ons vertelt. We delen met elkaar het geloofsleven. We gebruiken hierbij het boekje 'De hoop die in ons leeft'. In dit boekje wordt de eerste brief van Paulus besproken. Aan de hand van vragen uit het boekje gaan wij met elkaar in gesprek.

De avonden worden wisselend op een zondag of maandag gehouden. We spreken steeds af wat het beste uitkomt.

De avond wordt gehouden in het Huis voor Iedereen in verband met de 1,5 meter maatregel. Om de beurt bereiden we de avond met een tweetal voor. Mocht u belangstelling hebben om hieraan deel te nemen, of wilt u een keer meedoen om te ervaren of het iets voor u is, meldt u zich dan aan bij Jetty Versluis, e-mailadres: [jetrakettwee@gmail.com](mailto:jetrakettwee@gmail.com), of telefoonnummer 06 2171 1550.





# Samen handwerken

Met elkaar handwerken is een mooie manier om ervaringen uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te raken. We breien, borduren, haken, en maken zo mooie dingen om te verkopen op markten of om vanuit Jolanda's Knutsel- en Handwerkhoeck te verkopen. De opbrengst van deze handwerken is voor het jaarproject van de Diaconie: 'Leefgemeenschap Zilt' in Gorinchem.

Wilt u liever niet handwerken maar wel andere mensen ontmoeten? U mag ook aanschuiven om gewoon even een kop koffie of thee te drinken. U bent van harte welkom, iedere dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur in Jolanda's Knutsel- en Handwerkhoeck, Raadhuisplein 6 in Arkel.

In verband met Corona is het 'samen handwerken' even gestopt, maar zodra we weer starten zullen we hierover publiceren door een bericht op de winkeldeur en in de gemeentebrief. Voor de koffie/thee met wat lekkers vragen we € 1,-. Meer informatie: Jolanda Uittenbogaard, telefoon 0183 510268 of via email: [jolandauittenbogaard@hotmail.nl](mailto:jolandauittenbogaard@hotmail.nl).

# Kring in de Merlinge

In de 'Merlinge', een kleinschalig huis voor dementerende ouderen, wordt eens in de twee weken een huiskamerkring gehouden. Alle bewoners die het fijn vinden om mee te doen zijn welkom, ongeacht hun kerkelijke achtergrond. Het licht van de Huispaaskaars wordt aangestoken en we gaan samen zingen en bidden. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en we praten met elkaar over een thema gerelateerd aan het verhaal. We werken hierbij zoveel mogelijk belevingsgericht. De kring wordt geleid door Els Houweling en Jan Sterk.

Elke twee weken op woensdagmorgen. De bewoners komen binnen vanaf 10.30 uur en we starten om 11.00 uur. De kring duurt ongeveer tot 11.45 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Els (0183 625936) of bij Jan (0183 563500).



# Filmavond Arkel en Kedichem

Ook dit seizoen willen we, in samenwerking met de Hervormde gemeente Kedichem, in het voor- en in het najaar twee filmavonden houden. Voorafgaand aan de film beginnen we om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd en om ca. 19.00 uur starten we de film. U hoeft niet mee te eten om de film te zien. Na afloop van de film is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken.

Wil je op de hoogte blijven wanneer de filmavonden gehouden worden en welke films er te zien zijn, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief per e-mail. Stuur een e-mail naar [pga-aanmelden@outlook.com](mailto:pga-aanmelden@outlook.com) of neem contact op met Roelof Marskamp via tel.nr. 0183 - 785572.

# Wereldmaaltijd voor Arkelaren (en omstreken)

De Werkgroep Pastoraat organiseert een 'Wereldmaaltijd'. Dit is een maaltijd met gerechten overal vandaan, dus niet alleen van de Hollandse bodem. Aan iedereen die hieraan mee doet vragen we om een gerecht te maken uit het land of uit de streek waar je vandaan komt. Neem dit mee en schotel het aan elkaar voor.

Zo proeven we elkaars gerechten en ontdekken we nieuwe smaken. We organiseren het in Het Huis voor Iedereen, op zaterdag 13 maart 2021, aanvang 18:00 uur. Statushouders en nieuwe Nederlanders worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

U bent van harte welkom, namens de Werkgroep Pastoraat, Wil Verhaar en Jan Sterk. U kunt zich aanmelden voor de wereldmaaltijd bij Wil Verhaar (06-4555 2779) of Jan Sterk (0183-563500).



# Rommelmarkt

De Rommelmarkt is niet meer weg te denken uit het Arkelse dorpsleven. Een voorbeeld bij uitstek om als kerk in het dorp aanwezig te zijn. Wat is het mooi om elk jaar weer te zien hoeveel mensen hiervoor samen zijn, samen werken, samen genieten. Vrijwilligers en kopers. Als je tijdens de markt om je heen kijkt ervaar je op het Plein 983 een stukje van 'Het goede leven'. Stichting Rommelmarkt Arkel organiseert de jaarlijkse rommelmarkt in 2021 op zaterdag 17 april.

Ophaaldagen van alle spullen die u kwijt wilt, zijn maandag 12 april en dinsdag 13 april. Deze data mogen alvast in uw agenda van 2021.

Voor meer informatie over de jaarlijkse rommelmarkt of over de grote verloting die er ook elk jaar bij hoort, kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: [arkelrommelmarkt@gmail.com](mailto:arkelrommelmarkt@gmail.com) of [peter@selhorst.eu](mailto:peter@selhorst.eu).

We zien u graag in april!

## Kloosterweekend – voorjaar 2021

In het voorjaar van 2021 hebben we, de kloostercommissie, het voornemen om weer een weekend, van vrijdag tot en met zondag, naar een klooster in Nederland of België te gaan. In het najaar kijken we welk klooster ons kan en mag ontvangen, alles is natuurlijk onder voorbehoud door de eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Daarom houden we je graag op de hoogte via een nieuwsbrief per e-mail.

Heb je interesse, wil je graag mee en wil je deze nieuwsbrief ontvangen?

Meld je dan aan via [pga-aanmelden@outlook.com](mailto:pga-aanmelden@outlook.com) en vermeld in de onderwerp-regel 'nieuwsbrief kloosterweekend'.

Het kloosterweekend 2021: maximaal 12 personen, met eigen vervoer in overleg, kosten ca. € 140,00 (voor overnachtingen en maaltijden in het klooster).

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Mari de Koning (tel. 06-22013248) of Roelof Marskamp (tel. 0183-785572).



# Wandelen - najaar 2020 / voorjaar 2021

Ga je mee? Wandelen? In het najaar en/of in het voorjaar van 2021? We gaan een leuke wandelroute voor je uitzoeken in de Alblasserwaard of de Vijfheerenlanden. Tijdens de wandeling proberen we te genieten van elkaar, van de natuur, van de rust en van de stilte!

De wandeling duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en tijdens de wandeling hebben we een opdracht voor je. De opdracht kan zijn met elkaar in gesprek gaan aan de hand van vragen die wij geven, of observeer opdrachten doen, of materiaal verzamelen tijdens de wandeling. We sluiten elke wandeling af met koffie/thee en iets lekkers!

Aanmelden is verplicht via Roelof Marskamp, tel. 0183-785572 of e-mail: [pga-aanmelden@outlook.com](mailto:pga-aanmelden@outlook.com)

## Expositie

Ieder jaar organiseert de Kunstcommissie een expositie in de Koepelkerk. Dit jaar wordt het werk getoond van Han en Koos Cos. De expositiedata zijn nog niet bekend maar zullen gepubliceerd worden in KoepelNieuws.

Contactpersoon van de Kunstcommissie: Inge van Sluis, [ingevansluis@hotmail.com](mailto:ingevansluis@hotmail.com).

## Gluren bij de burens

Bezoek eens een inspirerende gemeente bij u in de buurt. PKN Gorinchem biedt tal van activiteiten aan. Voor een compleet aanbod van de activiteiten verwijzen wij u naar <https://www.pkngorinchem.nl/agenda/activiteiten/>.

